

# Sinterklaas cadeautjes speurtocht

## Aanwijzing 1

Sinterklaas heeft onwijs veel leuks voor jullie meegenomen, maar Piet zat weer eens te dagdromen. En nu weet hij niet meer waar hij de cadeautjes heeft gelaten, dus dat wordt zoeken in alle hoeken en gaten. Het laatst wat Piet zich herinnert is dat hij even lag te sussen en zijn hoofd neerlegde op een kussen.

## Aanwijzing 2

Na een kort dutje schrok Piet wakker en voelde zich alleen maar brakker. Hij dacht; misschien dat het na een bakkie koffie wel weer gaat en liep toen naar het koffiezetapparaat.

## Aanwijzing 3

De koffie hielp en gaf nieuwe energie, dus Piet kwam weer in actie. Hij liep met die grote zware zak naar de kamer pal onder het dak.

## Aanwijzing 4

Eenmaal hier begon Piet iets vreemds aan zijn buik te merken, het was de koffie die begon te werken. Uit zijn pietenbroek klonk een geretteketet, dus rende hij vliegensvlug naar het toilet.

## Aanwijzing 5

Tjonge jonge, dat lucht op! Nu kon Piet weer verder; hop hop. Waar moest hij die cadeautjes nou ook alweer verstoppem? Misschien kon hij ze wel in de wasmachine proppen!

# Sinterklaas cadeautjes speurtocht

## Aanwijzing 6

Helaas, de cadeautjes pasten er niet allemaal in.  
En Piet dacht; ik hoop maar dat ik nog een beter plekje verzin.  
Een plek met ruimte voor een heel groot cadeau.  
Weet je wat, ik probeer het onder een bureau.

## Aanwijzing 7

Deze Piet is ook wel een beetje een oen,  
eenmaal boven dacht hij; wat kwam ik hier ook alweer doen?!  
Dit is helemaal geen goed idee,  
ik zet de hele boel wel bij de entree.

## Aanwijzing 8

Maar hier stonden Ozosnel en Sinterklaas al te wachten  
en de Sint zei tegen Piet; we hebben niet alle nachten!  
En daarvan schrok Piet zo  
dus hij slingerde cadeau voor cadeau  
voor het hele gezin  
zo de achtertuin in.

Gefeliciteerd, de speurtocht is nu afgelopen,  
de cadeautjes mogen open!  
Maar om de beurt en met aandacht voor elkaar,  
dan kom ik ook weer volgend jaar.  
Veel plezier, geniet ervan  
en maak er samen een mooi feestje van!

Liefs van Sint & (de soms wat vergeetachtige) Piet